

BYANYTT

Måndagen 28.8.2023

Årgång 27, Nummer 89

AKTUELLT FRÅN FÖRENINGARNA

BACKGRÄND HEMBYGDS- FÖRENING:

Bya-Loppis lördagen 14.10 kl. 10-14. Har du något du vill sälja? Anmäl dej som försäljare till Malin (045-8730069) senast 4.10. Föreningen sköter försäljningen och tar 10% av vinsten för besväret. Du behöver bara hämta prylarna du vill sälja numrerade och prissatta till Backdala vid överenskommen tidpunkt.

Utöver loppisen blir det **kafé, brandbilsåkning, möjlighet att prova på första-handssläckning och ponnyridning**. Välkomna och fynda!

Höstmöte onsdag 1.11 kl. 18.00. Matservering från kl 17.30.

En tid kvar till jul, men boka redan nu lördag 9.12 kl. 15 för **Julskinksbingo!** Kom och fixa färdigt skinkan till julbordet eller tävla om alla andra fina juliga priser. Pris 2€/Bingobricka, tag också med några mynt för kaffet.

Mellandagsdisco för barn i skolåldern fredag 29.12 kl. 17 framåt.

BACKGRÄND FRIVILLIGA BRANDKÅR:

Alarmavdelningen övar varannan onsdag kl. 19. Nya medlemmar är varmt välkomna med och bekanta sej med verksamheten, inga förhandskunskaper krävs. Nästa övning onsdag 30.8. Välkommen med!

Ungdomsavdelningen övar varje tisdag kl. 18-19.30. Åldersgräns 7år.

BACKGRÄND MARTHOR:

Utfärd 3.9 till Svartå kulturdag, anmälningar till Lena senast idag 28.8!

31.8 firas Östersjödagen på Ramsholmen i Ekenäs, Marthorna är med på ett hörn.

BACKGRÄND 4H-KLUBB:

Sommarlovet är slut och det betyder att alla hobbyn börjar igen. Har ditt barn en för lite så har vi en lösning på det problemet! Vi håller 4H-klubb varje fredag eftermiddag på brandstationens vind som vanligt, men i år är det Emma Hokkanen som håller i trådarna. Anmälningar via hemsidan raseborg.fs4h.fi. Frågor? Kontakta Emma på 0442411540

BYANYTT 4/23

HÄNT I BYN & INFO & FAMILJENYTT

Vid påsk var det samling på Backdala för Bingo och äggjakt. Flera fina priser delades ut men huvudvinsten, ett presentkort till Karis Centrumförening, togs hem av Elin Weckström.

I maj samlades ett gäng för talko och redde upp Backdala efter vintern och hela sommaren har föreningens duktiga sommarjobbare Malte Björklund och Cia Niemi städat upp där ännu mer. Utöver dem har också Lorentz Uusimäki jobbat för föreningen med skötsel av Bastsjö simstrand och Joel Berglund med gräsklippning.

Sommarlovs Kick-Off:en i juni blåste lite bort men ett litet modigt gäng vågade sej trots vädret ut på lite grillkorv och sandskulpturstävling. De allra modigaste vågade sej t.o.m. upp på SUP-brädet. Midsommarstången bands och restes i juni. Samtidigt var det midsommarbuffét och det provades på att köra igång Backgränd CUP:en igen - lagen var få och delades ner till

tvåpersonerslag. Som vinnare avgick Simon Österman och Wilhelm Wikström.

5.8 var det vältrafikerat på Svartån när HBF intog vattnet med "Kaljakellunta". Cirka 15 farkoster startade vid Kusa och då inte någon sjönk var det lika många som tog i land. Kvällen avslutades med bastu vid åkanten (tack Martin!). Då pris hade utlovats mest fantasifulla farkost blev det ett svårt val för juryn, många starka kandidater fanns, men med motiveringen "helt klart satt största mängd arbetstimmar på den" valdes Jonas Backman, Anders Wikström och Simon Östermans flotta med inkorporerad grill, soffgrupp och enhörning till vinnare.

HBF informerar nu om aktuell verksamhet via en Whatsapp-grupp, utöver tidigare informationskanaler. Om du inte ännu är med i gruppen och vill med tag kontakt med någon i styrelsen eller använd QR-koden här intill:

Avlidna:

Vår kära

**Kalevi
Turtiainen**

* 7.9.1929
†11.5.2023

Rolf och Lisbeth
Jocke med familj
Johnny med familj
Marie med familj
Ted med familj
släkt och vänner

BOKBUSSEN

stannar vid gamla skolan
torsdagarna

14.9, 12.10, 9.11 och 7.12
kl. 16.55-17.10

och

31.8, 28.9, 26.10, 23.11 och
21.12

kl. 17.35-17.50

Böcker kan beställas till
Bokbussen via
www.helle.finna.fi



BYANYTT 4/23

RESEBERÄTTELSE: BACKGRÄND MARTHOR PÅ GOTLAND

Åbo marthor ordnade på våren en resa till Gotland och bjöd också in Västra Nylands marthor att delta. En busslast damer, ungefär 40 stycken, åkte sedan iväg västerut. Av dem var 10 från Backgränd, så vår by var väl representerad.

På onsdagskvällen började äventyret, med buss till Åbo och vidare med Viking Grace mot Stockholm, dit vi kom tidigt på torsdagsmorgonen. Efter en kort frukostpaus i Kungens kurva åkte vi genast vidare mot Nynäshamn. Därifrån var det sedan några timmar med färja över till Gotland. Ungefär kl 15 var vi framme i Visby. Guiden väntade på oss i hamnen och det blev genast en några timmars promenad i gamla delen av stan. Vi gick förbi Almedalen in genom Lilla Strandporten till området innanför ringmuren. Här fanns kullerstengator, gamla hus, smala gränder. Bl.a. gick vi förbi huset där Pippi Långstrump köpte godis i filmen. Vi besökte Botaniska trädgården med ovanliga träd och vackra planteringar. Några hantverksbutiker ”råkade” också komma i vår väg. Samtidigt fick vi höra om öns historia, Gotland var en viktig centralpunkt under vikingatiden och under Hansan spelade Visby en stor roll, många utländska handelsmän flyttade hit.

Genast på fredagsmorgonen blev det start mot södra delen av ön. På vägen mot Hoburgen, som ligger längst söderut besökte vi Ansarve farm (får, spinneri, försäljning), Gotlands spinneri och kyrkor. Gotland lär vara det kyrkotätaste området i Sverige och det märktes. Ett annat typiskt inslag i landskapet var de fina stengårdsgålarna. Med väskorna fyllda med garner, fårfällar mm kom vi sedan till Hoburgen och hann en stund sträcka på benen bland raukar och stenar, samt njuta av de vackra havsvyerna. Några längre äventyr bland klipporna hann vi inte med för luchen väntade i Holmhällar. Sedan var det dags att åka uppåt mot Visby igen, där vi hann med lite shopping och middag innan det blev läggdags.

Lördagen började med en inspirationsföreläsning av hantverkaren och författaren Erika Åberg, som bor på Gotland. Därefter in i bussen igen och norrut mot Fårö. Det var nu minuttidtabell och inga onödiga stopp, för vi hade en färja att passa. Då vi kommit till Fårö åkte vi först upp till Langhammars längst norrut på ön. Vi åkte nu längs kusten i otroliga, karga landskap med raukar, sand och stenar så långt man kunde se. Nån enstaka vindpinad enbuske fanns där emellanåt. Efter att ha promenerat och fotograferat en stund åkte vi tillbaka mot Fårö ”centrum”. Det blev middag på en lägergård, sedan besök i Fårö kyrka. På gravgården utanför är Ingmar Bergman, den troligen mest kända orsbon, begravd. Det var också här utanför kyrkan vi äntligen lyckades samla ihop alla backgrändmarthor till ett gruppfoto. Otaliga försök hade gjorts tidigare, men alltid var nån på villovägar 😊 (se följande sida).

Därefter tog vi färjan tillbaka till "Storön", som de kallar själva huvudön, och via Stenkyrka ullspinneri blev det så småningom återfärd till Visby.

På söndagsmorgonen blev det tidig väckning, för vi skulle vara på färjan mot Nynäshamn redan 6-tiden. Därefter vidare upp mot Stockholm, dit vi anlände mitt på dagen. Vi hade nu några timmar fritid innan det var dags att åka hem. Det blev promenad till Gamla stan, Slottsboden och gränderna däromkring. Sedan med Silja Symphony mot Helsingfors, efter middag och nattklubbsbesök var vi redo för lite vila innan vi anlände till hemlandet följande förmiddag. Via Karis resecenter kom vi så småningom till Backgränd. Vi var nu många upplevelser och minnen rikare – garnlagren var påfyllda, vi hade nya ideer och mönster med oss hem, hade fått uppleva vacker och annorlunda natur, spännande historia och, framför allt, så hade vi ett händelserikt veckoslut i trevligt sällskap bakom oss.

Damerna från Åbo marthorna sade sig ha en ny resa under planering, så kanske "Backgränd tian" snart packar väskorna igen...



Glada Marthor på Gotland

Text och bild: Backgränd Marthor