



Backgränd
Marthaförenings

JULMARKNAD

30.11 2019 kl 12-15

på Backdala

Julmat, bakverk, saft, sylt,
hantverk,
rökt sik (med väderreservation),
och mycket annat!

Kaffe och lotteri

Julgubbe på plats

VÄLKOMNA!

BYANYTT

HÖSTEN 2019



BACKGRÄND HBF

Höstmötet 13.10

Föreningens höstmöte hölls söndag 13.10. Verksamhetsplan och budget för 2020 presenterades och godkändes. Samtliga styrelsemedlemmar och övriga funktionärer omvaldes. Medlemsavgiften är fortsatt densamma - 10€ för medlemmar över 7 år. Bankgiro för betalning av avgiften kommer som bilaga till vårens blad.

Då själva mötet var avslutat övergick vi till att diskutera framtidsplanerna för Backdala. Först på agendan bland projekten är byggandet av en ny farstu. Planen är att den nuvarande farstun skall börja rivas så tidigt som möjligt på våren. Det jobbet kommer att göras som talkoarbete, så frivilliga behövs, mera info kommer senare. Själva byggnadsarbetet görs sedan på entreprenad, eventuellt blir igen brädfodring och övrig finslipning på talko.

Uppvärmningen av Backdala diskuterades. Nya värmebatterier skall anskaffas och eventuellt också några värmepumpar. Följande stora projekt i 10-års-planen är sedan köket. Många förslag och idéer finns redan, men noggrannare planering kör igång senare.

Jumppan fortsätter som tidigare, på torsdagar:

Vuxna kl. 19-20 och barn kl. 18-18.45

Med undantag av 16.10 då vi håller höstlov.

Fotokursen den 26.10 kl 15:

Är du intresserad av fotografering? Har du kanske en kamera liggande där hemma men knäpper mest på auto, för det där med ISO-tal och brännvidder känns lite som överkurs?

Då har vi goda nyheter: Backgränds egen hovfotograf Oscar Grönholm har erbjudit sig dra en snabbkurs för oss under

hösten! Först lite teori, sen ut och knäppa bilder, o så har vi säkert riktigt roligt på kuppen.

Det finns ännu några lediga platser, så om du är intresserad hör av dig till Sara (044 286 9502).

Kulturell kväll

Blir det lördagen den 9 november. Programmet ser ut som följande:

Backgrändbussen tar oss ner till Tryckeriteatern i Karis, där vi ser den revyaktiga pjäsen Med risk för RASEborg. Den sägs vara "en humorspäckad historia kring Raseborg och dess första 10 år som kommun" och kör igång kl. 16.

Därefter tar bussen oss hem till Backdala, där det serveras en hemgjord trerättersmeny ackompanjerad av enormt mycket snarvel och ännu fler skratt!

Kvällens meny ser ut ungefär så här:

Förrätt: "Dopp i kopp" (grönsakssoppa) , Varmrätt: Viltgryta, potatis, sallad , Efterrätt: Vitchokladmoussetårta

Till maten serveras ett glas lämplig matdryck (den törstige förfar på vedertaget sätt).

Priset på 45 € inkluderar teater, buss tur-retur och mat - en garanterat billig bot mot höstmörkret!

Anmäl dig senast 26.10 till Sara (044 286 9502), som också gärna försöker besvara eventuella frågor.

Julgran

Vem vill få den stora äran att ha donerat årets julgran till Backdala gårdsplan? Anmäl ditt intresse så snabbt som möjligt till Sara.

Fortsättning på presentationen av bybor (återinflyttade, nyinflyttade och för en tid sedan inflyttade)

Frågorna som skulle besvaras:

1. Jag/vår familj
2. Hur många år har du/ni bott i Backgränd?
3. Var och hur bor ni?
4. Varför Backgränd?
5. Förväntningarna på hur det skulle vara att bo här?
6. Blev det som du/ni trodde?
7. Vad är bra i Backgränd?
8. Vad kunde bli bättre?
9. Du/ni ska presentera Backgränd för personer som kommer på besök för första gången. Vad och vilka platser skulle ni förevisa? (Alla sorters fortskaffningsmedel finns till ert förfogande)

Familjen Eliasson – Böhling i Kansbacka

1. I vårt hushåll finns Jenny 'Mimmi' Eliasson, som tycker om sång och virkning och som jobbar på dagis i Lojo; Daniel 'Dantto' Böhling, som tycker om att fixa och dona och jobbar som konsult i Helsingfors; och ettåriga Ebba som tycker om att trumma och äta grus och jobbar på att försöka gå.
2. Jenny flyttar tillbaka efter 15 år på vift, Daniel är importerad från Jakobstad, Ebba har bott hela livet i Helsingfors, och alla tre flyttar in sommaren 2019.
3. Vi flyttar till det gula frontmannahuset i Kansbacka by.
4. För att axlarna sänks och vi andas friare varenda gång vi kommer till Backgränd.
5. Vi tänker att vi kommer att gå på det mesta som hbf ordnar, fixa på huset i tid och evighet, och att Ebba får växa upp i en trygg miljö.
6. Det får ni fråga igen nästa år.

7. Det vackra landskapet och bya-gemenskapen.

8. Inget i byn, men vårt hushåll saknar en katt.

9. De skulle få ställa sig på valfri kulle och andas in paren gånger, sen sku vi ta med dem på gifta-ogifta fotbollsmatch och ge dem varsin grillkorv.

Familjen Fagerström i Backby



1. Till vår familj hör: Kristian, pensionerad Ampers busschaufför, Simon teini bonusbarn, Hades, Backgränds vackraste/
2. virilaste tax, tupparna Oskar o Zacharias med sina fruar. Kaninerna Arwen och Hanna samt Henrita 3-skifts arbetande psyk.sjuksköterska. Till familjen hör även mommo Backman och Jonas i Backers och fyra andra vuxna barn spridda över Moder Jord.
Vi är intresserade av varandra, naturen och tystnaden, att fixa, bygga, hantverka i vår koja, att läsa, fördjupa oss i livets outgrundliga dimensioner.
Guldkant i vår vardag är tre H; tax Hades, Husbilen och resor samt Hela Hurja släkten att bl.a. spela kort med och umgås.
3. I Backgränd har vi bott 5,5 år.
4. Vi bor i Backers Britas, Fasters gamla koja från 40-talet, Nyhem. Kojan har vi som livsprojekt, den har vi litet byggt till samt grundrenoverat an efter. Det arbetet tar aldrig slut, nu väntar vinden på skapande händer.

5. Vi flyttade till Backgränd då Herrens änglar kallade till sig de sina och därav viskade hembyn att följande i tur av släkten får träda till och värna om hemgården och den äldre generationen. Så blev cirkeln slut, landsungar som vi var, vilka blev stadsbor som vuxna är nu åter landelaisia.
6. Vi förväntade oss lugn och ro på landet, mycket arbete/utmaningar med hus, logistik och varierande väder, även litet spänning över hur livet skulle ta sig på landsbygden efter 33 år i exil i staden Ekenäs.
7. Att flytta till Backgränd var både glädje och sorg. En glädje över naturen, lugnet, att få shiftna down, att vara närmare släktingar, att bekanta sig med föreningsliv och träffa gamla och nya bekanta, att få nya vänner och en trevlig gammal koja att rusta upp i egen personlig stil. En sorg över förlusten/orsaken varför vi behövde och hade förmånen att flytta till Backgränd, även sorg över att lämna det förra hemmet i barnens barndomsstad, skolorna, vännerna där. Med 5 års facit på hand så kan vi säga att detta var det bästa som kunde hända, ack vad vi STORTRIVS här i Backgränd i Nyhem. Vi har blivit väl emottagna, människorna här är öppna och trevliga.
8. I Backgränd är naturen, lugnet och friheten det bästa. Friheten för alla att få vara sig själva, att vara själv likväl som att delta i föreningsliv och aktiviteter. Här är människorna hjälpsamma. En bra balans på gemenskap och integritet finns. Backgränd är lagom långt borta från stadens vimmel men ändå nära till all service man behöver i Karis.
9. I Backgränd finns nästan allt, men en liten "Återbruka mera" stuga kunde finnas. Där kunde människor ge och få t.ex. böcker, inredningsprylar, textilier och leksaker. Inga kostnader för någon, bara win/win och glädje istället för att saker slängs i roskis. En vandringsled med motionshäfte vore trevligt. Då vi presenterar Backgränd för någon åker vi oftast Ringlarbro runt och berättar om gårdarna, skolorna, butiken, hembygdsföreningen, marthorna och FBK. Vi visar den storslagna naturen, simstranden och berättar om årstidernas skiftningar. Osökt berättar man historier hur det var förr i barndomen. Gärna bjuder

man på traditionell, hederlig mat och kafedoria, inspirerade av gamla recept från bygden.

Jag, Henrita, berättar om stenen som fungera som trappsten i mitt barndomshem, i Backers, den jag tog mina första steg på. Den stenen som vi släpa opp till faster Britas, till vårt hem idag. Den stenen som jag hoppeligen får ta även mina sista steg på. Allt har sin tid, VÅR TID ÄR NU. Låt oss leva i stunden med frid i våra hjärtan.

Familjen Grönberg – Peltonen i Österby

1. Hejsan, Peter Grönberg och Jenni Peltonen heter vi och till vår familj hör ännu hunden Bella 1 år, dvärgkaninen Pioni 8 år och katten "Tjockis" 12 år som kom med husköpet och som väl egentligen är herren i huset.
2. Peter: Har vuxit upp i Backgränd så 22 år totalt och 1 år där vi bor nu, Jenni: 1 år
3. Vi bor på Lönnkulla (före detta Rönkulla) på Kasabyvägen. Huset är byggt 1936 och har under de senaste 10 åren renoverats och byggts till.
4. Ville ut på landet. Också ett plus att hunden har en egen gård (bara hon sku förstå att hållas på den)
5. Visste nog från tidigare ganska bra hur det är att bo i Backgränd.
6. Efter ett år så är det nog som vi förväntade oss om inte till och med bättre.
7. Lugn och ro. Långt bort men ändå nära till det mesta.
8. Kommer inte på någonting för tillfället.
9. Tror de skulle bli ett varv runt byn och sen hoppa i en kanot eller liknande vid Brasbybron och åka ner längs med Svartån.